

8. ALLAH SEVGİSİ'NİN KULLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kazanım

Allah sevgisinin insanı mutlu ve güçlü kıldığını bilir.

Öğretici Notu

Allah sevgisinin insanı mutlu ve güçlü kıldığını anlatılır. Yaratıcıyı sevmenin ve O'nun tarafından sevilmenin bir mü'min için en güvenli limana sığınmak gibi olduğu ifade edilir. Rahman'ın bitmek tükenmek bilmeyen sevgisine ulaşmanın, insanı kulluğun zirvesine çıkardığı; Rabbinden hoşnut olmanın, O'nu sevmenin, O'nun sevgisiyle yücelmenin bir boyutu olduğu vurgulanır. Kul, Allah'ın sevgisine sahip olmayla, onun lütfuna keremine ve koruyuculuğuna ulaşmış olur. O'nun bütün âlemi kucaklayan rahmetinin kullarını da kucakladığı anlatılır. “De ki: Rabbinin rahmetinden, sapmış olanlardan (sapıklardan) başka kim ümit keser?” (Hicr, 15/56) buyurarak Allah'ın (c.c) rahmetinden ve sevgisinden ümit kesmeyen mü'minin hakiki güç ve saadete erişeceği ifade edilir. Mümin, Rahman'ın 'Afuvv' adıyla affedileceğini, 'Birr' adıyla iyilik ve güzellikte kullarına yardım edeceğini, Ğaffâr adıyla çokça bağışlanacağını, 'Hâdi' adıyla kullarını doğru yola eristireceğini, 'Halîm' adıyla, günahların cezasını vermeye güç yetirdiği halde ceza vermede acele etmeyip onlara mühlet verileceğini, 'Raûf' adıyla çok merhametli ve yumuşak olduğunu, 'Vekîl' adıyla Allah'a tevekkül ederek hayatını düzenleyen ve O'na sığınanlara işlerinde yardım edeceğini bilir.

Yöntem ve Teknikler

Anlatım, Örnek Olay İnceleme

Materyal

Örnek olay metni

Etkinlik

Bu etkinlik bir ‘Örnek Olay İncelemesi’dir. Dikkat edilmesi gereken husus çocukların okunan örneği tamamen anladığından emin olmaktır. Bu sebeple metin, birkaç kez okunabilir.

Çocuklara etkinlik şöyle açıklanır:

“Arkadaşlar şimdi size Peygamberimizin hayatından bir örnek anlatacağım. Beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Okuduklarınızı güzelce anlamanız gerekiyor, çünkü kıssanın sonunda tamamlamanızı istediğim cümleler olacak. Şimdi rahatça arkamıza yaslanalım ve can kulağıyla dinleyelim.”

1.Kıssa - Allah Sevgisinin Kullar Üzerindeki Etkisi

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Yüce Allah’tan hicret iznini aldığı günün öğle vakitlerinde Hz. Ebu Bekir’in yanına gitti. Birlikte Medine’ye doğru yola çıktıklarında, onların evlerinde olmadıklarını fark eden müşrikler her tarafta onları aramaya başlamışlardı. Allah Resulü yolculuktan haberdar olmamaları için gece yolculuğunu tercih etmişti. Yine takip edilmemek ve müşrikleri şaşırtmak amacıyla da Hz. Peygamber (s.a.s.) ve yol arkadaşı Medine tarafına değil, tam aksi yöndeki Sevr Dağı tarafına yönelmişlerdi. İki yol arkadaşı oradaki bir mağarada birkaç gün saklandılar. Buna rağmen kâfirler onların izini bulup mağaranın önüne gelip dayandılar. Acaba başvurdukları tedbir bir fayda vermemiş miydi? Yol arkadaşı çok endişeli idi. Çünkü müşriklerden bir grup üst üste binmiş kayalardan oluşan bu mağaranın üzerinde gezip durduğu esnada Hz. Ebu Bekir, onların ayaklarını görmüş ve endişesini, “Onlardan birisi ayaklarının dibine bakacak olsa kesin bizi görür.” sözü ile dile getirmişti. Bunun üzerine Allah’a karşı her an tam bir güven, sevgi ve tevekkül içinde olan Hz. Peygamber (s.a.s.), “Üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun?” diyerek onu teselli etmiş ve Allah’ın kendilerini koruyacağına olan güvenini ve tevekkülünü göstermiştir. Arkadaşını, “Üzülme! Çünkü Allah bizimle beraber.” sözleriyle teskin etmiş, Allah onun üzerine bir güven ve huzur indirmiştir. Böylece peygamberimiz Allah sevgisinin insanı güçlü kıldığını ve gerçek tevekkülün nasıl olması gerektiğini bizlere öğretmiştir.

1. Kısımın Sonu

Öğretici, metnin çocuklar tarafından anlaşıldığına emin olduktan sonra şu cümleleri tamamlamalarını ister.

Allah’ın bana güç ve kuvvet verdiğini hissediyorum. Çünkü.....

Allah’ın beni sevdiğini hissediyorum. Çünkü.....

Allah’a tevekkül ederim. Çünkü.....

2. Kıssa

Öğretici, “Tarihimizde Allah sevgisinin kullar üzerindeki güçlü ve olumlu etkisi ile ilgili pek çok örnek vardır. Bunlardan bir tanesini de sizlerle paylaşmak istiyorum” der. Kurtuluş Savaşı’nda atalarımız vatanımız için ne zor şartlarda mücadele etmişler. Düşmanlarımız silah teknolojisi olarak, yeme-içme olarak gayet zengin bir durumdayken bizim askerlerimiz ise neredeyse aç kalmış. Onca maddi güç farkına rağmen, bizim askerimize kuvvet veren, düşman askerinin ise parayla satın alamadığı bir güç varmış.’. ‘Neymiş o güç öğretmenim? Parayla alınamayan güç ne olabilir ki?’ diye sordum. Öğretmenim tok bir sesle cevap verdi: ‘İman gücü elbette! Bizim askerimizin kalbi Allah ve memleket sevgisiyle doluymuş. Bu yüzden ne gazi olmaktan korkmuşlar, ne de şehit olmaktan. Allah’tan aldıkları güçle ‘Allah, Allah!!!’ diye haykırarak çatışmışlar düşmanla. Hatta bir türküde savaş meydanındaki askerimizden şöyle bahsedilir: “Allah dedi yüreğine güvendi/ Allah dedi bileğine güvendi”. (Nazoğlu’nun Biber Gibi Benleri, Uşak / Bağbaşı Köyü, Rep. No:3434.)

İşte böyle çocuklar, aslında hayat hepimiz için bir savaş meydanı gibi. Bu meydana eğer en büyük güç ve mutluluk kaynağına sığınırsak başarılı oluruz. Gönülden ‘Allah!’ diyeceğiz ve bu güçle hayatımıza kendimiz yön vereceğiz, tabi ki Allah’ın yardımıyla.

Değerlendirme Soruları

İki kıssa da okunduktan sonra şu sorular sorulur:

1. Allah sevgisi kişiyi nasıl güçlendirir?
2. Hz. Peygamber mağarada arkadaşı Hz. Ebu Bekir’i nasıl teselli etmiştir?
3. Parayla satın alınamayan güç nedir?
4. Savaş meydanında askerlerimiz nasıl başarılı olmuştur?

Günün Mesajı

“Üzülmeysin, gevşemeyin, eğer inaniyorsanız üstün olan sizsiniz.”

(Âl-i İmran, 3/139)

Kapanış

Grup üyelerine paylaşımları için teşekkür edin.
Herkesin aklında kalan mesajı paylaşmasını isteyin.
Konuyla ilgili varsa sorularını alın ve cevaplayın.
Bir sonraki konunun başlığını verin ve vedalaşın.