

KELLİK İLÂCI



Atasözleriyle Fabeller Serisi-10

KELLİK İLÂCI

H. İbrahim ÇAYIRLI

içindekiler



Kellik İlâci - 1



Bilgiç Tavuk - 8

KELLİK İLÂCI

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ben diyeyim yıllar önce, siz deyin daha dün gece. Buralardan uzak mı uzak, yolları çorak mı çorak bir orman varmış.





Bu ormanda yaşayan hayvanların hepsi birbirinden akıllıymış. Orman ahalisinin kimisi tarımla uğraşır; en güzel otları ve meyveleri yetiştirmiştir. Kimisi de ticaret yapar bol para kazanırmış.





Ticaretle uğraşan hayvanlardan biri de akılıyla tilkileri bile kendine hayran bırakan hindiymiş. Bu hindi ormanı gezmiş dolaşmış ve kelaynakların yaşadığı bölgede bir dükkan açmış.

Bizim hindi açtığı dükkânda kelliğe ilâç olduğunu söyledişi sabunları, macunları ve çeşitli ilaçları satmış da satmış günlerce. Ona birçok kelaynak inanmış. Sırma gibi saçları olacak sanmış. Üstelik hindinin verdiği tarife göre ilaçları kullanmış. Sonunda kimi kelaynağın başı kızarmış bu ilaçlardan kiminin gözü. Kiminin keli daha bir parlampış, ayna gibi olmuş yüzü. Nerede kaldı sırma saçlar, kelliğe kellik katmış bu ilaçlar...



Gel zaman git zaman yaşlı bir kelaynağın aklı gelmiş başına, tuttuğu gibi yolu dikilmiş bizim kurnaz hindinin karşısına:

– Bana bak ey hindi! Bizim kelaynaklardan verdığın ilaçları kullanmayan kalmadı. Hâlbuki ne saççı çıkan var ne de senin sahtekârlığına uyanan, demiş.



– Dur kızma hemen, bak şu en son getirdiğim ilaçtır. Bunu bir ay kullananın kellik diye bir derdi kalmayacaktır, diyerek, yeni ilaççı göstermiş hindi.



– Sen kendi keline bak hele sahtekâr hindi. Madem şu kelliğinvardı çaresi, olur muydu senin gibinin böyle bir derdi. Hadi topla tasını tarağını da gözüm görmesin seni, diyerek hindiyi iyi bir terslemiş.

– Kusura bakma dostum gideceğim, ama oyunumu nereden anladın, diye sormadan edememiş hindi.

Dayanamamış kelaynak, elindeki sopayı vurmuş hindinin kaşına:

– Kelin ilâcı olsaydı sürerdi kendi başına, diyerek onu kovmuş.



BİLGİÇ TAVUK

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Eski hamam içinde cinler cirit oynarken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Keloğlan'ın köyünden uzak, Ali Baba'nın köyüne yakın bir çiftlik varmış.





Bu çiftlikte kümes hayvanlarının tamamı bulunur, bütün çiftlik hayvanları mutlu mutlu yaşarmış. Hayatından memnun olmayan sadece bir tavuk varmış. Kimsenin yaptığı işi beğenmez her zaman:

– Ben olsam daha güzelini yapardım, seninki de bir şey mi, diye bütün hayvanların yaptığı şeyleri küçük görürmüş.



Kimi gün ineğe takılmış, kimi gün keçiye, kimi zaman ördeğe, bazen de eşege. Birine "Ben senin yerinde olsam daha fazla süt veririm. Öbürüne ben senden daha zekiyim, diğerine ben senden daha güzel yüzerim. Eşege de ben senden daha fazla yük taşırdım senin kadar olsam." deyip durmuştur.



Oysa kendisinin tüm marifeti her gün yaptığı bir yumurtacıkmiş. Onu da yapınca gıdaklaya gıdaklaya sağır sultana bile duyururmuş. Sonra da diğer tavuklara döner, "Var mı sizde benim kadar güzel yumurta yapabilen?" deyip onların yumurtalarını küçümsermiş.



Öyle bir zaman gelmiş ki çiftlikteki hayvanların tamamı bu bilmış tavuktan bıkmış usanmış. Çiftliğin yakınındaki derede ördekler bilgiç tavuktan bahsederken, kurbağa konuşulanları duymuş.



- Dostlar yaklaşın hele yanına, diyeceklerim var size, bir ders vermelı bu tavuğa.
- Doğru söylüyorsun kurbağa kardeş, böyle dost düşman başına.
- Bu dostumuz çok güveniyor madem aklına, yağmurlu bir günde onu alın da gelin yanına.
- Ne ders vereceksin kurbağa kardeş bize de söyle Allah aşkına, diye meraklanmış ördekler.



– Sizin gibi yüzebileceğini söylüyorsa eğer, onu böyle imtihan etmeye değer. Suyun derin olmadığı yerlerde sizinle birlikte süzülsün, yağmurla birlikte kanatlari güzelce büzülsün.



– Ya sonra ne olacak kurbağa kardeş?

– Zaman sonra siz havalanın bakalım. O zaman görelim sizden güzel uçsun kartal kanatlıım.

– Bu söylediğin iyi bir ders olacak bizimkine. Şimdi dönemlim biz çiftliğe. Yağmurlu bir gün alır geliriz onu da dereye.



Aradan çok zaman geçmeden bir gün başlamış bir yağmur, ama ne yağmur. Ördekler tavuğu dolduruşa getirmişler. "Yağmurlu günde daha güzel yüzülür, uçarken de kanatlarından sular süzülür." demişler.



Bu kadar lafın altında kalamamış tavuk. Keşke demiş daha giderken içinden, "Yapmasaydım bu kadar ukalalık."

Neyse gelmişler dereye yüzmüşler sığ yerlerde biraz, ördeklerin ağzında şarkı ve saz.

Kurbağa da selâmlamış tavuğu sonra demiş:



- Efendim ne güzel yüzüyorsunuz, bilmeyenler zanneder şizi kuğu.
- Tavuksa belli etmemeye çalışıyorum giderek ağırlaştığını, Ördek gibi yüzemediğini anlamış, anlayınca gövdesinin suya battığını.
- Dostlar ben ettim siz etmeyin, beni burada boğulmaya terk etmeyin, diye yalvarmaya başlamış tavuk.
- Bizden güzel uçuyordun ya hani, kanatlarını çırp da kurtarsın seni, demiş ördekler.





— Dostlar ben dersimi fazlaıyla aldım, kurtarın
beni vallahi çok bunaldım. Yaşadıklarım olsun ba-
na ders, kimsenin işine karışmam, artık pes, diye-
rek son çırpmışlarını yapmaya başlamış tayuk

Artık kurbağa da anlamış tavugun dersini aldığıni, endişelenmiş bile onun için demiş ki:

– Kurşarın şu zavalliy!



Suya inip tavuğu kurtarmışlar. Sonra da hep birlikte çiftliğe dönmüşler.

O günden sonra tavuk bırakmış ukalâlığı. Ne zaman yağmur yağsa aklına gelmiş eski hâlleri. Kimsenin işine karışmamış bir daha, anlatmış kendi hikâyesini genç tavuklara.

